

IN EN OM DE KERK



STEDUM



LELENS

HERVORMDE GEMEENTE

WITTEWIERUM



TEN POST



59^e jaargang no. 4

april 2026

DIGITAAL

Dit is de digitale (ingekorte) versie van: “**IN EN OM DE KERK**”
het maandelijks kerkblad van de
Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post

Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad.

de redactie

HERVORMDE GEMEENTE STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST

ADRESSEN KERKGEBOUWEN

| | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| Bartholomeüskerk | Hoofdstraat 1 | 9921 PA Stedum |
| Kerk Lellens | Borgweg 17 | 9794 PA Lellens |

PREDIKANT

Ds. M. van Genderen Sien Jensemahörn 8 9921 RR Stedum
e-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

SCRIBA

e-mailadres: hervgemslwt@gmail.com

| Voor informatie over onze gemeente:
| website: www.hervormdstedum.nl
| kerkomroep: www.kerkomroep.nl Kies: provincie Groningen;
| Kies: **Hervormde Gemeente** (achter Stedum - Ten Post)
| of rechtstreeks: www.kerkomroep.nl/kerken/10525.
|-----

MEDITATIE



De afgelopen weken hebben wij toegeleefd naar Goede Vrijdag en Pasen. Thuis, op school en in de kerk. In de diensten hebben wij dit gedaan aan de hand van het Evangelie van Lucas. Zoals u misschien wel weet, heeft elk evangelie zijn eigen accent. Zo vinden we de zeven kruiswoorden niet in elk evangelie, maar telkens een aantal om een perspectief op het lijden en sterven van Christus te belichten. Net zoals er van de Tweede Wereldoorlog een grote hoeveelheid films en boeken zijn, soms zelfs over dezelfde gebeurtenis. Om zo een ander aspect te belichten en op een andere manier iets te vertellen over het grotere verhaal.

Zo staan wij in de dienst van Goede Vrijdag stil bij de kruiswoorden:

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lucas 23: 27).

“Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn” (Lucas 23: 43).

“Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest” (Lucas 23: 46).

Met deze woorden legt Lucas aan de ene kant de nadruk op het feit dat zelfs aan het kruis Christus aan anderen bleef denken. Hij bad om vergeving voor de soldaten, de leiders en het volk en deelde van die vergeving uit aan de misdadiger. En aan de andere kant het vertrouwen op God; heel bewust laat Lucas de woorden: “Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?” weg.

Heel anders is het perspectief van Mattheüs. In dit evangelie is Jezus vooral de lijdende knecht van God uit Jesaja 53. In dit evangelie vinden wij geen woorden van gebed voor de mensen om het kruis, noch woorden van vertrouwen: “Het is volbracht” of “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Maar enkel de woorden in hoofdstuk 27 vers 46: “Eli, Eli, lama sabachtani?” Dat is: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”

Verder is Jezus stil en overkomt Hem het lijden, de spot en de hoon:

1. De soldaten werpen het lot om zijn kleren, zodat hij naakt is en zonder bezit (Mattheüs 27: 35).

2. De soldaten gaan zitten bij het kruis, ze vrezen de macht van Jezus niet (Mattheüs 27: 36).

3. De Romeinen spotten opnieuw met zijn macht door boven hem een bord te hangen, met de tekst: Koning van de Joden (Mattheüs 27: 37).

4. Gewone Joden, voorbijgangers, spotten met Hem, mensen die Hem niet eens kennen (Mattheüs 27: 39).

5. De priesters en Schriftgeleerden spotten met Jezus' rol als redder en zijn relatie met zijn Vader (Mattheüs 27: 42-43).

6. En ook de andere twee misdadigers spotten met Hem als ze de woorden van de priesters en schriftgeleerden horen (Mattheüs 27: 44).

Zo gaat in vervulling wat al voorzegt is door de profeet Jesaja. Namelijk dat Hij veracht zou worden door de mensen en gezien zou worden als de onwaardigste van alle mensen (Jesaja 53: 3). Aan het kruis komt niet alleen de haat van de mensen richting Christus naar boven, maar ook God zelf die zijn Zoon laat lijden. Want Jesaja had geprofeteerd: “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen” (Jesaja 53: 10).

Zo lezen wij in Mattheüs 27 vers 45 dat de duisternis over de aarde komt. Hieruit blijkt dat Jezus het lijden van de hel ondergaat, die Jezus zelf omschrijft als de buitenste duisternis. De plek van tranen, de plek zonder God. En zo worstelt Hij naast de heftige fysieke en emotionele pijn ook met het zwaarste lijden: het geestelijke lijden.

Namelijk dat de Zoon van Gods eeuwige liefde door de Vader verlaten wordt. Alleen gelaten in zijn lijden. De Heere ontvangt geen troost en kracht van zijn Vader om het lijden te doorstaan. Sterker nog, het is de Vader, zoals Jesaja voorzegt heeft, die het lijden op Hem neer laat komen. En vanuit deze angst en pijn bidt Jezus de woorden van Psalm 22: 1: “Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?” En zo geschiedt het grootste mysterie uit de Bijbel. Hij die God is, en van eeuwigheid samengesmolten is met zijn Vader in een band van innige liefde, wordt verlaten. Zonder dat de band van de drie-eenheid wordt doorgesneden. Tegelijk blijft Christus in geloof vasthouden aan zijn Vader door te bidden: “Mijn God”.

Ten slotte beschrijft Mattheüs het sterven van Christus in vers 50 met de woorden: “riep nogmaals met luide stem en gaf de geest”.

Hoewel hij de woorden die Jezus uitspreekt in het Johannes-evangelie: “Het is volbracht”, weergeeft met de woorden: “riep met luide stem”, hoewel Christus “het is volbracht” niet letterlijk uitspreekt, dus niet woordelijk in dit evangelie, maakt Mattheüs ze wel zichtbaar in wat de gevolgen zijn van het sterven van Christus:

1. Het voorhangsel scheurt: de toegang tot God is geopend, onze zonden staan niet meer tussen Hem en ons in door het bloed van het Lam; de tempel met haar offers is niet meer nodig (Mattheüs 27: 51).
2. Opstanding van de heiligen: door de dood van Christus is er leven na de dood voor allen die in Hem geloven (Mattheüs 27: 52).
3. Een hoofdman komt tot geloof: door de dood van Christus is de scheidingsmuur tussen Joden en heidenen verbroken; de dag breekt aan dat God gediend zal worden op heel de aarde (Mattheüs 27: 54-55).

Als wij zo stilstaan bij het wonder van het kruis, gaan wij als vanzelf de woorden van Isaac Watts’ prachtige lied “O kostbaar kruis, o wonder Gods!” (gezang 192) overdenken:

*De aarde is zelfs veel te klein,
Voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.*

ds. Martijn van Genderen

**KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST
APRIL 2026**

| | | | |
|----------------|----------|-------------|------------------------------------|
| VRIJDAG | 3 | APR | <i>Goede Vrijdag, viering H.A.</i> |
| Stedum | | 19:30 uur : | Ds. M. van Genderen, Stedum |

| | | | |
|---------------|----------|------------|-----------------------------|
| ZONDAG | 5 | APR | <i>1e Paasdag</i> |
| Stedum | | 9:30 uur : | Ds. M. van Genderen, Stedum |

| | | | |
|----------------|----------|------------|-------------------|
| MAANDAG | 6 | APR | <i>2e Paasdag</i> |
| Stedum | | 9:30 uur : | Zingen met Pasen |

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| ZONDAG | 12 | APR | |
| Ten Boer | | 10.30 uur : | Springtime Connect |
| Lellens | | 19.00 uur : | Ds. M. van Genderen, Stedum |

| | | | |
|---------------|-----------|------------|--------------------------------|
| ZONDAG | 19 | APR | |
| Lellens | | 9:30 uur : | Ds. C.G. op 't Hof, Siddeburen |

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| ZONDAG | 26 | APR | |
| Stedum | | 9:30 uur : | Ds. A. Hoekman, Hongerige Wolf |
| Stedum | | 19.00 uur : | Ds. A. Hoekman, Hongerige Wolf |

| | | | |
|---------------|----------|------------|-----------------------------|
| ZONDAG | 3 | MEI | <i>Gezinsdienst</i> |
| Stedum | | 9:30 uur : | Ds. M. van Genderen, Stedum |

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

(Johannes de Heer 25: 1)

PAASCOLLECTE 2026

De Heer is waarlijk opgestaan!

Zondag 5 april mogen we Pasen vieren, de dag van Jezus' opstanding. Wat is dat een geweldig nieuws na zo'n donkere Goede Vrijdag. Maria van Magdala was de eerste getuige van Jezus' opstanding en vertelde het aan een ieder die het wilde horen. Wij mogen in haar voetsporen ook dit wonderlijke gebeuren aan iedereen vertellen. Het is feest, en dat willen en mogen we vieren in onze diensten op 5 en 6 april. Bij de uitgang van de diensten, zowel bij de zondagsdienst als bij het samen zingen met Pasen, zal de Paascollecte worden gehouden; deze bevelen wij van harte bij u aan. Uw/jouw bijdrage aan de Paascollecte is van onschatbare waarde. Met uw/jouw gift kunnen we doorgaan met het organiseren van betekenisvolle diensten, jeugdwerk en andere activiteiten die mensen verbinden en inspireren.

Met behulp van uw giften hopen wij nog vele kerkdiensten te mogen houden om het geweldig nieuws, wat we mogen lezen in de Bijbel, het woord van onze Heer, te kunnen blijven verkondigen.

De opbrengst van de Paascollecte is voor onze eigen gemeente. De bijdrage voor de Paascollecte kan ook overgemaakt worden via de bank, banknr. is: NL71 RABO 0306 3096 45 t.n.v. Hervormde Gemeente SLWT, o.v.v. Paascollecte 2026. En ook via de bijgevoegde QR-code. Alvast onze hartelijke dank.



Paascollecte
Kerkvoogdij

de kerkrentmeesters

BIJ DE DIACONIECOLLECTEN (APRIL)

De opbrengst van de diaconiecollecten in april is bestemd voor de **IZB** en dan met name voor **Het Pand**.



HET PAND

Sinds 1988 beschikt de Martinikerk-wijkgemeente over het Pand in de Korrewegwijk, een 'Vogelaarwijk' aan de rand van de binnenstad. 'Het Pand', zoals de ruimte eenvoudigweg heet, is gevestigd in een nieuw pand, bij de speeltuin aan de Madoerastraat. Het



Diaconiecollecte
april
Het Pand

Pand 2.0 is in juni 2014 officieel geopend.

Buiten de directe omgeving van de Groningse Korrewegwijk zegt de naam Het Pand mogelijk niet zo veel, maar voor de buurtbewoners die er wekelijks over de drempel komen is het centrum van grote betekenis. Men vindt er een veilige plek en een luisterend oor.

Men komt in contact met elkaar, met betrokkenen en met God. De wekelijkse viering is het hart van de gemeenschap die hoe langer hoe meer vorm krijgt. In de komende projectperiode willen we het werk rondom die groeiende gemeenschap verder uitbouwen. Daarbij richten we ons op het vergroten van het eigenaarschap van de betrokkenen en de duurzame ontwikkeling van de geloofsgemeenschap.

Het Pand staat in een wijk die ooit is aangemerkt als Vogelaarwijk, waar de helft van de kinderen onder de armoedegrens leeft. De wijk is multicultureel, waarbij veel kinderen uit complexe gezinssituaties komen. Er is weinig tot geen binding van de bewoners tot een kerkgenootschap, wel staat men open voor religie. De bezoekers van Het Pand zijn over het algemeen laagopgeleid. De jeugd uit de wijk vormt de sleutel tot het bereiken van de volwassen wijkbewoners.

Het missionair diaconale ontmoetingscentrum Het Pand is niet meer weg te denken uit de Korrewegwijk in Groningen. In de loop van de jaren zijn tal van activiteiten georganiseerd. Met verwondering en dankbaarheid nemen we waar dat de afgelopen jaren een christelijke gemeenschap is ontstaan. Verschillende wijkbewoners participeren daarin. Wekelijks worden er vieringen gehouden.



Daarnaast worden er gedoopt en het Avondmaal gevierd.

Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan.

de Diaconie

KERKBALANS



De eerste update van de Kerkbalans 2026. Momenteel staat de teller op € 28.373,-.

Nog niet alle toezeggingen zijn binnen, maar er zijn ook al toezeggingen voldaan nl. € 14.717,-.

In 2025 is de teller geëindigd op € 32.545,-.

Wij zijn dankbaar voor de toezeggingen en zien de bedragen t.z.t. tegemoet.

In de loop van de tijd zal ik u/jou op de hoogte houden over het verdere verloop van de Kerkbalans 2026.

de kerkrentmeesters

VOORJAARSGEMEENTEVERGADERING D.V. DINSDAG 14 APRIL 2026
Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur in het Hervormd Centrum te Stedum.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen najaarsgemeentevergadering 2025
3. Presentatie Begroting 2026 en Jaarrekening 2025 Diaconie
4. Presentatie Begroting 2026 en Jaarrekening 2025 Kerkrentmeesters
5. Mededelingen uit de kerkenraad
6. Pauze
7. Gebruik van de bundel Weerklank in de diensten.

Op dit moment gebruiken we in onze diensten het Liedboek voor de kerken (1973) en Op Toonhoogte (2005).

Van Op Toonhoogte was er al een nieuwe uitgave van 2015 en sinds kort ook van 2025. De nummering van de liederen komt bij de nieuwere uitgaves niet overheen met de oude. Vooral bij een gastpredikant wil dat nog wel eens verwarring geven wanneer hij de liederen opgeeft bij de scriba.

Niet alle Op Toonhoogte-liederen zijn geschikt voor orgelbegeleiding en ook dat geeft wel eens verwarring.

Het lost zich altijd wel weer op, maar dit was mede de reden om te kijken naar andere nieuwere bundels. In de meeste Hervormde gemeentes van de Ring Ommelanden wordt de bundel Weerklank gebruikt. Alle liederen daarin zijn geschikt voor orgelbegeleiding. Naast psalmen staan er ook ruim 500 gezangen, liederen en kinderliederen in de bundel. Er is daarin een grote overlap met de liederen die we nu zingen uit het Liedboek en Op Toonhoogte.

Graag vertellen we hier meer over op de gemeentevergadering en vragen we u om mee te denken op de gemeentevergadering.

(de scriba heeft een exemplaar van Weerklank te leen voor wie hem wil inzien)

8. Rondvraag.
9. Sluiting

de kerkenraad

AFWEZIGHEID PREDIKANT

Ds. M. van Genderen is van 20-23 april op studieverlof naar een predikantenconferentie in Engeland. In noodgevallen is hij via de scriba bereikbaar.

SPRINGTIME CONNECT TEN BOER - 11 & 12 APRIL 2026

Ook dit jaar organiseren de kerken van Ten Boer en omstreken gezamenlijk het Springtime-weekend: twee dagen waarin ontmoeting, aanbidding en verbondenheid centraal staan.

Onder het thema “**Eén in Zijn Naam**” komen we samen om te zingen, te luisteren, te beleven en te delen.

Zaterdagavond - Springtime Youth (12+)

19:30 uur – Tiggelhal

De aftrap van Springtime is voor jongeren vanaf 12 jaar. The Send verzorgt een krachtige avond vol worship, persoonlijke verhalen en inspirerende sprekers. Een moment om samen stil te staan bij geloof, identiteit en het leven met Jezus in de praktijk.



Zondagochtend - Ontmoetingsdienst

10:30 uur - Tiggelhal (inloop 10:00 uur)

We vieren een gezamenlijke dienst met als voorganger ds. Ernst van Gulik. Vanuit het thema *Eén in Zijn Naam* denken we na over verbondenheid met Christus én met elkaar. De dienst bevat veel samenzang en muziek, passend bij deze feestelijke dag.

Kinderprogramma & crèche - vanaf 10:15 uur, inloop vanaf 9:45 uur

Voor kinderen is er een eigen, feestelijk kinderprogramma met Theater Knettergek in Het Buurhoes, op tien minuten lopen van de hoofdlocatie. Ook is er crèche voor de allerkleinsten. Kinderen die deelnemen aan het kinderprogramma komen aan het einde van de dienst naar de Tiggelhal; kinderen in de crèche graag direct na de dienst zelf ophalen.

Zondagavond - Praiseavond

19:00 uur - Tiggelhal (inloop 18:30 uur)

De afsluiting van het weekend is een grote Praiseavond, waarin we gezamenlijk zingen en God grootmaken.

- Spreker: Heine Bosma, die zal ingaan op het thema “Eén in Zijn Naam”.
- Muziek: een groot projectkoor onder begeleiding van The Fellowship of Praise.

OVERLEDEN GEMEENTELEDEN

*4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal er niet meer zijn;
ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.*

*5. En Hij Die op de troon zit, zei:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
En Hij zei tegen mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
(Openbaringen 21: 4 en 5)*

Overlijden dhr. J. Doornbosch.

Zaterdag 21 februari overleed broeder Jan Doornbosch op 98- jarige leeftijd. Geboren, getogen en overleden in Stedum, in het huis waar hij met zoveel plezier woonde en nog heel lang zijn bezigheden in en om het huis had.

Vrijdag 26 februari namen we met zijn vrouw Grietje, kinderen en kleinkinderen afscheid in een dienst waarin ds. M. van Genderen voorging.

In deze dienst stond Psalm 23 centraal.

Na afloop werd dhr. Doornbosch begraven op de begraafplaats van Stedum

Overlijden dhr. J.M. Mulder

Donderdag 26 februari 2026 overleed broeder Jacob Marten Mulder op de leeftijd van 90 jaar, geboren en getogen in Stedum. Op het laatst van zijn leven woonde hij in Loppersum. In zijn kamer kon je zien dat muziek een groot deel van zijn leven betekende. Niet alleen was hij groot fan van mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela; hij verzorgde ook regelmatig de muziek op bijeenkomsten in Wiemersheerd.

Donderdag 5 maart namen we afscheid van dhr. Mulder in het Hervormd Centrum. Ds. M. van Genderen besteedde in de meditatie aandacht aan Jesaja 41: 8-14. Daarna vond de begrafenis plaats op de begraafplaats van Stedum.

Overlijden mevr. N. Weerts-Eisema

Vrijdag 27 februari 2026 overleed zuster Nieske Weerts-Eisema op de leeftijd van 92 jaar. Mevrouw N. Weerts-Eisema woonde het grootste deel van haar leven in Stedum tot ze meer zorg nodig had. Ikzelf leerde haar pas kennen toen ze in Innersdijk in Ten Boer verbleef. Ook daar was ze nog zo actief als mogelijk; zo lag er altijd wel een handwerkje binnen handbereik. Bij onze eerste ontmoeting bleek ze het kerkblad goed te lezen en op die manier mee te leven met onze gemeente. Vrijdag 6 maart werd de afscheidsdienst gehouden in het Hervormd Centrum. In de meditatie van ds. M. van Genderen stond Psalm 121 centraal, net als bij het afscheid van haar man in 2009.

Overlijden dhr. G. Maneschijn

Woensdag 11 maart overleed dhr. Gerrit Maneschijn op de leeftijd van 87 jaar. Samen met zijn echtgenote Aly woonde hij heel lang in Ten Post. Toen ze naar een kleinere, gelijkvloerse woning in Loppersum verhuisden bleek Gerrit niet alleen handig met hout te zijn, maar vond hij ook een nieuwe hobby: een moestuin, compleet met aardbeien en bessenstruiken. Wanneer je bij ze langs kwam, was Gerrit vaak rustig op de achtergrond aanwezig. Een goed tegenwicht voor de altijd zo bezige Aly. Het afscheid van dhr. Maneschijn vond op zijn verzoek plaats binnen de besloten familiekring.

Overlijden mevr. H.G. Burema-Kuilema

Zaterdag 21 maart overleed zuster Harmina Gerritdina Burema-Kuilema op de leeftijd van 95 jaar. Samen met haar man Omke, met wie ze bijna 75 jaar getrouwd was, woonde ze in Westeremden. Samen met haar man bezocht ze tot een jaar geleden nog onze kerkdiensten, betrokken en belangstellend tot op het laatst. Na een periode van afnemende gezondheid, kreeg ze het bericht dat ze niet meer beter zou worden. De laatste dagen verbleef ze samen met haar man in het Van Julsinghahuis te Delfzijl. Vrijdag 27 maart namen we afscheid van mevr. Burema in een afscheidsdienst in de kerk van Stedum.

Aansluitend was haar begrafenis op de begraafplaats te Westeremden.

In een van onze laatste gesprekken vertelde mevrouw Burema dat wanneer ze 's nachts niet kon slapen de oude bekende liederen haar in gedachten kwamen en haar tot steun waren.

Met de tekst van een van de liederen die ze noemde, wil ik afsluiten:

*1. Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geweest,
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, ga niet alleen!*

*2. Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!*

(Johannes de Heer 53: 1 en 2)

CHRISTELIJKE WERKGROEP TEN POST E.O.

Koffie op locatie woensdag 15 april

Na de voorjaarsquiz van 25 maart staat er nog een bijzondere koffieochtend op het programma. We zijn te gast bij de familie Huppelschoten, Stadsweg 56, Ten Post. Koffie, koekjes, kletsen, koeien en vooral lammetjes. Aanvang 10.00 uur. We hebben onderdak in de schuur, dus ook bij regen gaat het gewoon door.



Dorpsdienst zondag 21 juni

Zondag 21 juni hopen we weer een dorpsdienst te houden in het Dorpshuis van Ten Post. Deze keer is ds. van Genderen bij ons te gast als voorganger. Onlangs hebben we overlegd en als thema kwam “Vertrouwen versus angst” bovendrijven. Met David gaan we ontdekken hoe je de reuzen in je leven kunt verslaan. Reveal uit Uithuizermeeden zorgt voor de muzikale begeleiding. In een volgend kerkblad weer meer.

de Chr. Werkgroep Ten post e.o.,

TUSSEN-PASEN-EN-PINKSTEREN-LUNCH VRIJDAG 8 MEI 2026

De paaslunch van vrijdag 27 maart kon geen doorgang vinden. We hebben een nieuwe datum geprikt tussen Pasen en Pinksteren.

Vrijdag 8 mei nodigen we iedereen uit voor een gezellige broodmaaltijd in het Hervormd Centrum. Bij de afsluiting van de maaltijd kijken we samen uit naar het komende Pinksterfeest.

Voor iedereen, vrouwen en mannen, jonger en ouder, uit onze gemeente en daarbuiten. Nodig dus gerust iemand uit om mee te gaan!

Wel graag even van te voren opgeven in verband met de boodschappen en het tafeldekken.

We sluiten af met thee en koffie.

Waar: Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum

Hoe laat: 12.30 uur

Kosten: 3 euro per persoon

Opgeven voor dinsdag 5 mei.



VAKANTIEBIJBELFEEST

Datum: Zaterdag 2 mei 2026

Tijd: inloop tot 10.30 - 14.30 (incl. pannenkoeken)

Adres: Bedumerweg 8, Stedum
(Hervormd centrum)

Ouder(s)/verzorger(s) welkom vanaf 13.00 voor een
gezamenlijke vossenjacht



NOACH



GEZINSDIENST

Datum: Zondag 3 mei 2026

Tijd: 9.30 uur

Adres: Hoofdstraat 1, Stedum
(Bartholomeüskerk)

Mmv: Kinderkoor Sjaloom uit Uithuizermeeden

TERUGBLIK JEUGDDIENST 22 MAART 2026

Op 22 maart mochten we weer een jeugddienst houden. Dominee M. van Genderen preekte over Lucas 22: 54-62 met als thema: “**Wat kies jij?**”.

We zien dat Petrus Jezus tot drie maal toe verloochent. Verloochen wij Jezus ook niet vaak, doen alsof we hem niet kennen of schamen we ons voor Hem? Maar Jezus gaat verder op de weg naar Golgotha. En daarom mogen wij weten dat er vergeving is voor mensen zoals Petrus en mensen zoals wij. Genade vergeeft niet alleen maar brengt ook verandering. Petrus mocht leren hoe hij christen kan zijn ook als het moeilijk wordt. Jezus zegt tegen ons: wees zichtbaar als christen door voor Hem uit te komen. Ook als het moeilijk wordt als we hierin struikelen dan is er door Gods genade altijd een weg terug. Onder begeleiding van de band Reveal zongen we met elkaar. Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers. We kijken terug op een mooie dienst.

Thema: ‘Wat kies jij?’



de activiteitencommissie SLWT

MANNENVERENIGING IMMANUËL



In de afgelopen periode hebben wij twee vergaderingen gehad met onze mannenvereniging en in beide bijeenkomsten met een vereniging uit de ring Zwolle waar wij bij horen.

Woensdag 27 februari zijn wij met vijf leden op bezoek geweest bij de mannenvereniging uit Rouveen en maandag 16 maart hebben vier leden van de mannenvereniging uit Genemuiden ons bezocht.

Het waren hele fijne bijeenkomsten en goed om mee te maken hoe het gaat op hun avonden.

Onze laatste vergadering van het seizoen hopen wij te houden op D.V. dinsdag 21 april in het Hervormd Centrum om 19.45 uur.

De inleiding gaat dan over Psalm 143 “Laat Uw Geest mij leiden” uit MANkracht van maart nummer 3.

het bestuur

DE STEEN IS WEG

In Marcus 15: 40-41 lezen we hoe verschillende vrouwen uit Galilea aan de voet van het kruis van Jezus stonden. Een aantal van deze vrouwen was vervolgens ook aanwezig bij Jezus' begrafenis (15: 47). Dat was op vrijdag. Niet lang daarna, op de



vroege zondagmorgen, werden deze vrouwen de eerste getuigen van de opstanding van Jezus, staat er in Marcus 16.

In Israël waren het de vrouwen die voor het lichaam van overledenen zorgden. Op de vrijdagmiddag had men Jezus haastig begraven. Nu gaan de vrouwen op de zondagochtend naar het graf om de begrafenis van Jezus te voltooien. Wat zullen ze verdrietig geweest zijn! Ze gaan er zeker niet heen met de verwachting, getuige te zijn van een opstanding. Marcus suggereert dat ze pas op dat moment beginnen na te denken over de steen die het graf afsluit. Stel je de schok voor wanneer ze zien dat die steen al is weggerold!

Namen

Marcus noemt de namen van enkele van deze vrouwen, wat erop wijst dat zij bekend waren in de vroegchristelijke gemeenten: Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome (het is niet vreemd dat twee van hen Maria heetten, want in die tijd heette één op de vier vrouwen in Israël Maria.) In de tijd waarin Marcus zijn Evangelie schreef, waren zij mogelijk nog in leven en konden dus nog vertellen over wat er was gebeurd.

Marcus vertelt rustig zijn verhaal; hij is zeker van zijn zaak en het is niet nodig om grote woorden te gebruiken. Hij hoeft ook niet te beweren dat iemand de eigenlijke opstanding van Jezus gezien heeft. Niemand was erbij; de vrouwen zien als eersten het resultaat van Gods ingrijpen. En de jongeman in het wit (verzen 5-6) geeft de gezaghebbende uitleg: 'Hij, Jezus, is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier.' Hij moet wel een engel zijn.

Wet

In Israël en onder de Romeinse wet konden vrouwen niet als getuigen optreden, dus het is opvallend dat Marcus de vrouwen uit Galilea als eerste getuigen van de opstanding noemt. Hun getuigenis is geen rechtsgeldig getuigenis. Marcus is zo zeker van zijn zaak dat hij niet de behoefte heeft om mannelijke getuigen te verzinnen. Ook dit is weer een belangrijk argument voor de geloofwaardigheid van zijn verhaal.

Onbegrip

Marcus is ook eerlijk genoeg om te vertellen dat de vrouwen er in eerste instantie weinig van begrijpen of geloven (16: 8). De beschrijving van Marcus heeft een onverwacht open einde, want de verzen Marcus 16: 9-20 zijn een toevoeging uit later tijd. Marcus vertrouwt erop dat, hoewel de vrouwen in eerste instantie twijfelen over wat er is gebeurd, de goede lezer uit de woorden van Jezus al weet dat Hij zou opstaan (zie 8: 31, 9: 9, 31, 10: 34 en 14: 28).

Vershil

Als christenen verkondigen wij de verrezen Christus. Ik vraag me af of we het kruis als symbool van het christendom zouden kunnen vervangen door een open graftombe. Het kruis is natuurlijk gemakkelijk te tekenen en herkenbaar, maar het open graf is minstens zo belangrijk voor ons geloof. Wij dienen een levende Heer, die het verschil maakt in de wereld.

Zekerheid is schaars in deze wereld, maar niet in de kerk! Wij hebben een leven gevende boodschap over een levende Heer!

Dr. Pieter J. Lalleman

(schrijver, nieuwtestamenticus en predikant van de Baptistengemeente
in Knaphill, Surrey, Groot-Brittannië)

<https://www.debijbel.nl/berichten/de-steen-is-weg>

VROUWENDAG MET ALS THEMA: GETUIGEN, HOE DAN?

Nodig je vriendin, zus of buurvrouw uit en kom gezellig op 18 april 2026 naar deze inspirerende ontmoetingsdag met andere christenvrouwen in d'Ekkelkaamp, Onstwedde

Met o.a. een lezing van ds. G. op 't Hof, coach Elise Ossel en leuke workshops. Van 10.00 – 15.00 uur; inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers.

Kosten: € 25,00, opgave mogelijk tot 17 april.

Tickets en meer informatie op www.vrouwendag-onstwedde.nl,
info@vrouwendag-onstwedde.nl

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held!
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

(Johannes de Heer 25: 2)



*Jezus zei:
"Ik ben de opstanding en het leven."
Johannes 11:25*

AGENDA APRIL

- 07 apr *Kerkenraadsvergadering* in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.45 uur.
- 08 apr *Open kring* in de pastorie
aanvang: 20.00 uur.
- 11 en 12 apr *Springtime Connect* in Ten Boer
zie pagina 10.
- 14 apr *Voorjaarsgemeentevergadering* in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.45 uur.
voor de agenda: zie pagina 9.
- 15 apr *Koffie op locatie* in Ten Post
zie pagina 13.
- 18 apr *Vrouwendag* in Onstwedde
zie pagina 17.
- 21 apr *Mannenvereniging Immanuël* in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.45 uur.
- 23 apr *Gesprekskring* in de pastorie
aanvang: 20.00 uur.
- 02 mei *VakantieBijbelFeest* in het Hervormd Centrum
van 10.30 tot 14.30 uur.
zie pagina 14.
- 03 mei *Koffiedrinken* in het Hervormd Centrum
aansluitend aan de morgendienst.
- 08 mei *Tussen-Pasen-en-Pinksteren-lunch* in het Hervormd Centrum
aanvang: 12.30 uur.