

# IN EN OM DE KERK



**STEDUM**



**LELENS**

**HERVORMDE GEMEENTE**

**WITTEWIERUM**



**TEN POST**



Dit is de digitale (ingekorte) versie van: “**IN EN OM DE KERK**”  
het maandelijks kerkblad van de

**Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post**

Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad.

**de redactie**

**HERVORMDE GEMEENTE STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST**

**ADRESSEN KERKGEBOUWEN**

Bartholomeïskerk  
Kerk Lellens

Hoofdstraat 1  
Borgweg 17

9921 PA Stedum  
9794 PA Lellens

**PREDIKANT**

Ds. G.W. van Wingerden

e-mailadres: [ds.hervgemslwt@gmail.com](mailto:ds.hervgemslwt@gmail.com)

**SCRIBA**

e-mailadres: [hervgemslwt@gmail.com](mailto:hervgemslwt@gmail.com)

**Voor informatie over onze gemeente:**

**website: [www.hervormdstedum.nl](http://www.hervormdstedum.nl)**

**MEDITATIE**



*Mozes verbood hen om ook maar iets  
van het manna te bewaren tot de volgende dag.  
(Exodus 16: 19)*

**OP = OP of GENOEG = GENOEG?**

Op = Op en Weg = Weg, zie je dat op de winkelruit dan moet je er snel bij zijn om je slag te slaan. Voor je het weet is het er niet meer. Meestal gaat het om koopjes waar je eigenlijk toch niets aan hebt, maar omdat het klinkt als een buitenkansje blijf je toch even staan, je hartslag gaat omhoog, je wilt het eigenlijk toch wel hebben. Ben je nog op tijd? Is er nog iets voor jou?

De reclamemakers en verkopers spelen zo in op de al te menselijke angst om te kort te komen. De angst om iets mis te lopen. Die angst is bij de één sterker aanwezig dan bij de ander, maar we kennen het allemaal wel denk ik. Die innerlijke begeerte naar meer en meer moeten we gedurende ons leven leren beteugelen of we lopen van de ene impuls-aankoop naar de volgende miskoop. Bij het verhaal over het Manna in de woestijn speelt deze angst ook op. God belooft hen elke dag genoeg manna te geven, maar sommigen vertrouwen het niet en willen hamsteren, zodat ze niets te kort komen. Dat is echter niet de bedoeling: Israël krijgt een les in vertrouwen en tegelijk een les in tevredenheid.

Durven ze te vertrouwen dat er morgen ook genoeg is en misschien belangrijker nog: Nemen ze genoeg met wat ze vandaag krijgen?

Het is binnenkort dankdag en bid- en dankdag stellen ons voor dezelfde keus, durven we te vertrouwen dat God ook morgen voor ons zal zorgen, biddag. Kunnen we tevreden zijn met wat we vandaag ontvangen, dankbaar. Zijn we dankbaar voor het genoeg. Zijn we tevreden met wat we hebben en zouden we morgen ook tevreden zijn als we dan weer hetzelfde krijgen? Of willen we morgen meer? Onze economie draait op het steeds meer, bedrijven moeten winst maken en groeien, werknemers elk jaar een trede omhoog in de salarisschaal. Maar moet dat wel per se, kan dat wel altijd zo door blijven gaan? Altijd blijven groeien en steeds meer en meer, dat is op de lange termijn toch niet houdbaar zegt het gezonde verstand. Moeten we daarom niet naar een economie van het genoeg, zoals de theoloog Goudzwaard al jaren terug bepleitte.

Hoe in de praktijk dat moet en kan? Ik weet het niet, maar misschien is het een goed begin om in ons persoonlijk leven de tevredenheid hoog te houden. Tevreden met wat er is, wat er op je bord ligt. Dankbaar voor het leven. Leerde Jezus ons het niet zelf te bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood. Brood voor vandaag dat is ons genoeg. Vandaag leef ik, werk ik en eet ik. Vandaag mag ik dankbaar zijn, dat is God en mij genoeg.

ds. G.W. van Wingerden

## **BIJ DE DIENSTEN**

Tot aan eeuwigheidszondag blijven we nog bij het volk Israël in de woestijn wat betreft de lezingen. Op dankdag maken we wel een uitstapje naar het boek Exodus en op eeuwigheidszondag naar Deuteronomium. De meditatie is al een voorproefje voor dankdag. Op eeuwigheidszondag gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn, een moment van gedenken en rouwen, maar dat doen we niet zonder hoop, want bij God heeft de dood niet het laatste woord.

ds. G.W. van Wingerden

## **LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR**

Op zondag 24 november willen we in de morgendienst stilstaan bij degenen uit onze gemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Wij nodigen bij dezen de families uit om samen met de gemeente de overledenen te gedenken. Hun naam zal worden genoemd en we gedenken hen met Woord en Gebed.

de kerkenraad



## COLLECTEROOSTER

### IN DE DIENST

	1e	2e	UITGANG
3 nov	Diaconie <i>Nederlands Bijbelgenootschap</i>	Kerkvoogdij	Predikantsplaats
6 nov	Diaconie <i>Dorcas</i>	Kerkvoogdij	<i>Dankdagcollecte</i>
10 nov	Diaconie	Kerkvoogdij	Verwarming
17 nov	Diaconie <i>Leger des Heils</i>	Kerkvoogdij	Quotum
24 nov	Diaconie	Kerkvoogdij	Kerkvoogdij
1 dec	<i>Jeugdwerk</i> <i>Eigen gemeente</i>	Kerkvoogdij	Predikantsplaats

### Bij de collecten:

➤ 3 november: Bijbelzondag; de diaconiecollecten zijn voor het **Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)**. Prentenbijbelboekjes voor verlaten kinderen



Twintig procent van de kinderen in Moldavië moet thuis één of beide ouders missen. Die zijn weggetrokken naar landen als Polen en Italië om een beter bestaan op te bouwen. Met als gevolg dat de kinderen achterblijven bij hun grootouders, vaak in grote armoede. Het Moldavisch Bijbelgenootschap zorgt voor lichtpuntjes in hun leven. Helpt u mee?

Samen met lokale kerken zet het Moldavisch Bijbelgenootschap zich in voor de achtergelaten kinderen. Door het hele land bieden ze hen een plek waar ze na school terecht kunnen. Hier worden ze liefdevol opgevangen door vrijwilligers die hen helpen met huiswerk, met ze spelen en voor ze koken. Ook kunnen de kinderen zich bij de opvang wassen en leren ze vaardigheden die ze in het dagelijks leven kunnen gebruiken, zoals koken, naaien en gewassen verbouwen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil dit jaar boekjes met bijbelprenten van Marijke ten Cate uitdelen aan deze kinderen. Het gaat om boekjes met het paas- en het kerstverhaal, in het Russisch of het Roemeens.



➤ Woensdag 6 november: **Hulporganisatie**

### **Dorcas**

Wij zijn Dorcas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.



We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op. Helpt u Dorcas helpen? Kijk voor meer info op: [www.dorcas.nl](http://www.dorcas.nl)

➤ 17 november: **Leger des Heils**

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Zij laat zich inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is voor het Leger des Heils het voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komt zij op voor mensen die geen helper hebben, wie je ook bent. Het Leger des Heils strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. En ze strijdt voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, het Leger des Heils vindt dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet.



*Bovenstaande collecten willen we van harte aanbevelen in uw voorbede en gaven.*

Kerkvoogdij en Diaconie

## IN MEMORIAM

Laat de kinderen tot mij komen

Op de avond van zondag 13 oktober overleed in alle rust, zuster Hilda Mulder-Voogd. We mochten haar in een afscheidsdienst op 18 oktober in de Bartholomeüskerk gedenken. Er klonk prachtige muziek van een koor en een muziekvereniging waar ze bij betrokken was. Er zijn warme woorden van herinnering gesproken. Herinneringen aan haar liefde voor muziek, haar warme betrokkenheid bij de mensen om haar heen. Haar liefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Ook haar pittige kant werd aangehaald, ze had iets met stokjes: het dirigeerstokje, maar ook met ergens een stokje voor steken als het niet ging zoals zij dacht dat het moest gaan. De laatste jaren waren zeker niet gemakkelijk geweest door alle gezondheidsklachten die er waren en de vele ziekenhuisopnames. Daar kon ze ook wel eens mee worstelen: "waarom moest dat nu zo gaan?" Vaak was dat ook een worsteling met God en geloof. Al bleef het zicht op de zegen van familie, de dankbaarheid om toch weer thuis zijn was wel altijd aanwezig zij het soms wat ver weggezakt. Geleidelijk aan kwam er de laatste tijd meer vrede met wat onvermijdelijk bleek te worden en vond ze vrede in de wetenschap dat het goed was om bij God te zijn en naar Hem te gaan. Ze wilden in de afscheidsdienst sowieso gezang 463 'O Heer die onze Vader zijt' gezongen hebben. Dat hebben we dan ook met overtuiging gedaan. Een lied dat vraagt om die vrede maar ook getuigt dat die vrede bij God te vinden is en we lazen in de dienst ook één van haar geliefde Bijbelverhalen. Het verhaal over Jezus die de kinderen bij zich roept, laat niemand ze hinderen. Want juist voor hen is het Koninkrijk van God. Jezus zegt, alleen mensen die nog iets van de kinderlijke oprechtheid en onbevangenheid in zich hebben. Die openstaan als een kind kunnen het koninkrijk binnen gaan. Hilda nam niet zomaar iets aan maar wilde graag weten hoe het zat en nam geen genoegen met te simpele antwoorden, maar daarachter zat een grote belangstelling en nieuwsgierigheid, daarin was het 'kinderlijke' van haar geloof nog zichtbaar. Geloven was voor haar niet altijd makkelijk maar haar geloof was eenvoudig als ik maar bij God ben dan is het goed. Zo moeten we een bijzondere vrouw uit ons midden missen. Als vrouw, moeder, oma, dirigente, muzikant, buurvrouw, zuster van de gemeente en wat ze allemaal nog meer was. Maar ook al is ze lichamelijk niet meer onder ons, haar naam en herinnering blijven bij ons en we mochten haar overgeven in de hand van God, die niet loslaat het werk van Zijn handen.

ds. G.W. van Wingerden



## UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND

Geachte gemeenteleden,

U/jij bent hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de gemeenteavond op D.V. donderdag 14 november in het Hervormd Centrum.

We beginnen om 19.30 uur met koffie en zullen daarna vanaf 19.45 uur onderstaande agenda volgen.

### Agenda gemeenteavond 14 november 2019

1. Opening door ds. G.W. van Wingerden
2. Notulen van de vorige gemeenteavond (9 april 2019)  
(deze zijn per mail verstuurd op 22 mei jl.)
3. Mededelingen vanuit de kerkenraad
4. Inleiding op de 'gewone catechismus'
5. Pauze
6. Doorpraten in groepjes over de 'gewone catechismus'
7. Rondvraag
8. Sluiting

Indien u vervoer wenst, kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

de kerkenraad van de Herv. Gem. Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post



## *Dankdag voor de oogst*

*Oogsttijd is gekomen.  
't Voorwerk heeft de boer gedaan.  
Op het veld en in de kassen  
rijpten velerlei gewassen.  
Dat is niet vanzelf gegaan:  
't Groeigeheim, dat blijft bestaan.*

*Het seizoen wordt afgerond.  
Menig landman heeft gezucht,  
hoe dit grillig weer te temmen.  
Moest hij sturen, moest hij remmen?  
't Scheppingswerk raakt uit haar baan,  
maar ... dat heeft God niet gedaan.*

*Oogsttijd is gekomen  
God is goed voor ons.  
Vul de silo's, kelders, schuren.  
Vier het feest met vriend en buren.  
Dank de Schepper, eens vooral,  
die was en is en komen zal.*

*Eenmaal op de dag der dagen  
komt de Heer. Haast rijpt Zijn oogst.  
Dan roept Jezus al Zijn kinderen..  
zal Hij dan ook jou daar vinden?*

*Denk daaraan in je gebed:  
Mens, zeg ben jij wel gered?*

*Lydia Dorlas  
([www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl))*

## NIEUWS VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE BARTHOLOMEÛSKERK STEDUM

Onze Stichting is onlangs in het bezit gekomen van een prachtig erfstuk.

Daarnaast is onze donateurwervingsactie in volle gang.

Een aantal maanden geleden werden wij verrast door een telefoontje van een hoogbejaarde man uit Winsum. Hij had in de Ommelander Courant gelezen dat wij vorig jaar een Stichting hebben opgericht tot behoud van de Bartholomeüskerk in Stedum, en had een foto van de oprichting, met daarop de notaris en enkele leden van de Stichting, uit de krant geknipt.

De man was in het bezit van een zilveren apostellepel met een afbeelding van de apostel Bartholomeüs. De lepel is 172 mm lang en 56 mm breed. Getuige de inscriptie met initialen op de lepel gaat het hier om een lepel die als geboortecadeau is geschonken.



(foto: Geert van Dijken)

Hij wilde deze lepel graag aan de Stichting schenken, ‘dan is hij weer in Stedum’, zo vertelde hij. Zijn vader had de lepel geërfd van zijn oom en tante, die van 1843 tot 1936 in Stedum hebben gewoond. Het bestuur van de Stichting is erg ingenomen met deze schenking.

Naast deze schenking zijn meerdere bestuursleden van onze Stichting de laatste maanden bij u langs de deur geweest met de vraag of u donateur wilt worden. Wij hebben al tientallen nieuwe donateurs mogen verwelkomen en hopen dat er nog velen zullen volgen. Van harte aanbevolen!

bestuur Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum

## ADVENTSVESPER

Er is een Adventsvesper gepland op zaterdag 30 november om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Eestumerweg in Ten Post.

Deze Vesperdiensten zijn korte Avondgebeden volgens de liturgie die ook de kloosterlingen in de Middeleeuwen al gebruikten. De invulling bestaat uit samenzang, bijbellezing, gebed, muziek en verstillig. De bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk en na de viering is er altijd gelegenheid om samen koffie te drinken en even na te praten.

Van harte welkom!

de Vespergroep



## KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 20 NOVEMBER TEN POST



Woensdag 20 november gaan we creatief aan de slag met wol en een winters tintje. Er is uiteraard ook een stamtafel voor de niet-knutselaars.

We noemen deze koffieochtenden ook wel eens ‘de Zoete Inval’ en dat geeft ook goed aan wat het inhoudt. Vanaf 10.00 uur gaat de deur van ‘de Hoeksteen’ (Jan Zijlstraat 2) open en kun je aanschuiven aan tafel. De koffie staat klaar met diverse zoete lekkernijen. Een prima gelegenheid om dorpsgenoten te ontmoeten en (bij) te praten. Zo rond 11.30 uur sluiten we het weer af.

De toegang is vrij, maar we zijn blij met een bijdrage in de bus voor de onkosten.

Volgende koffieochtend: 8 januari (quiz).

de koffiebrigade van Christelijke Werkgroep Ten Post

## ROMMELMARKT



De Rommelmarkt die wij op 5 oktober jl. hebben gehouden heeft netto het bedrag van € 1.570,- opgebracht.

Wij zijn erg blij met het resultaat en met de hulp die wij hebben gehad met het bij elkaar halen, het uitzoeken en het verkopen van de spullen.

Allemaal heel erg bedankt.

het bestuur van het Hervormd Centrum

## OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

29 sept	Diaconie		€	76,80
	Kerkvoogdij		€	79,20
	Kerkvoogdij		€	78,25
6 okt	Diaconie	<i>Kerk en Israël</i>	€	52,20
	Kerkvoogdij		€	55,30
	Kerkvoogdij	<i>Predikantsplaats</i>	€	63,80
13 okt	<i>Evangelisatie eigen gemeente</i>		€	69,25
	Kerkvoogdij		€	67,20
	Kerkvoogdij	<i>Verwarming</i>	€	66,55

## EEN HEILZAME VOLGORDE

Bij opgravingen in Israël is een verhaal gevonden over een ‘verloren’ zoon dat heel bekend was in de tijd dat Jezus op aarde leefde. Het lijkt een variant op de gelijkenis: Een zoon mishandelt zijn vader en verkwist zijn vaders goed. Bij terugkeer verklaart hij niet meer waard te zijn ‘zoon’ genoemd te worden en dat hij daarom als knecht op het bedrijf wil werken. Zijn vader laat hem echter in de boeien slaan en duizend stokslagen geven.

Jezus vertelt in de evangeliën ook een gelijkenis over een verloren zoon. Daarin schetst Hij een radicaal ander beeld van de vader. De vader stond reikhalzend op de uitkijk en toen de terugkerende zoon nog ver van hem verwijderd was, zag hij hem en met innerlijke ontferming bewogen, rende hij hem tegemoet, omhelsde en kuste hem.



Net als de verloren zoon zoeken ook wij de vervulling van ons leven buiten onze Schepper, door ons voortdurend voor Hem te verbergen. Een houding die we van Adam hebben geleerd. God de Vader verlangt er echter naar ons te ontvangen en te laten delen in Zijn goedheid. Dát zijn de feiten.

De primaire vraag is dus niet: ‘Hoe moet ik als weggelopen kind mijn Vader vinden?’, maar: ‘Hoe láát ik mij door mijn zoekende Vader vinden?’ De Vader verlangt immers naar mij, maar ik verberg mij voor Hem. Je dit realiseren betekent werkelijk een omslag in denken en ervaren. Enerzijds betekent het ontspanning: Ik mag mij door de Vader laten Anderzijds een verdiept schuldbesef: ‘Hoe dwaas om steeds mijn levensvervulling buiten mijn Schepper te zoeken’.

Vanuit deze omslag bloeit er dankbare wederliefde op voor deze unieke Vader. Daarom de uitnodiging deze heilzame volgorde scherp in de gaten te houden, anders ontstaan er problemen. Een mensenhart kent namelijk de dominante neiging om Gods liefde te willen verdienen door bijvoorbeeld een wettisch leven te leiden. Sta de Heilige Geest toe Gods liefde in uw hart uit te storten (Romeinen 5:5) en bidt dagelijks belijdend met de Psalmddichter: ‘U bent goed en U doet goed. Leer mij Uw verordeningen.’ (Psalm 119: 68)

Ds. H.G. de Graaff , Nieuwerbrug aan den Rijn  
*Uit: IZB Lichtspoor 2019 No. 1*

## ZONDAGSSCHOOL

We gaan verder met 'Het leven van David'.

Het bijbelverhaal is opgedeeld in elf lessen, de volgende keren gaan we het hebben over David en Goliath (27 oktober), Sauls haat tegen David en David moet vluchten voor koning Saul.

We hopen jullie op 10 en 24 november weer te zien!

groeten van de zondagsschooljuffen,

## VROUWENVERENIGING 'BIDT EN WERKT'

Op maandag 4 november hopen wij weer bij elkaar te komen in het Hervormd Centrum. Het is de bedoeling dat we dan met Meta de Vries kerstkaarten gaan maken. Wij hopen op een gezellige avond.

Als je geen lid bent, maar als het je leuk lijkt, dan ben je van harte welkom.

het bestuur

## MANNENVERENIGING 'IMMANUËL'



21 oktober hebben wij onze tweede avond van het nieuwe seizoen gehouden.

Met de bijbelbespreking zijn wij verder gegaan met hoofdstuk 2 uit het boek Jesaja en hebben we de vragen behandeld uit de Hervormde Vaan.

Onze volgende vergadering hopen wij te houden op D.V. 18 november in het Hervormd Centrum. Het bijbelgedeelte gaat dan over Jesaja 5 en 6 uit de Hervormde Vaan van juli/augustus en september nummer 6 en 7.

het bestuur

---

*Uw wegen, o Heer, zijn niet te doorgronden,  
maar ze zijn zeer genadig en teder;  
en het omdraaien van schijnbaar kwaad naar goed,  
van het laten groeien van de beproevingen  
van uw kinderen tot overwinningen  
en van hun pijnen tot genoegens,  
is een prachtig bewijs van zowel Uw medelijden  
als Uw kracht.*

*Susannah Spurgeon*

**PUZZEL: WOORDZOEKER**

Zoek de woorden in de puzzel. De overgebleven letters vormen een zin.

W	L	E	V	E	N	V	R	I	J	H	E	I	D	
O	V	N	E	G	I	J	R	K	N	A	A	R	G	
E	R	G	E	Z	O	N	D	H	E	I	D	E		
N	I	B	I	J	B	E	L	O		E	P	L		
S	E	D	T	S	G	O	O			T	A	D		
D	N	G	E	W	A	S	D	N	K	E	D	A		
A	D	N	E	V	E	G	A	D	K	N	A	D		
G	E	H	E	R	E	N	N	D	U	C	K	I		
G	N					W	E	K	R	I	O	E	E	
D	V					E	G	B	I	T	L	R	H	
F	I					R	N	A	N	D	L	K	R	
O	E	A	A	N	K	I	A	K	E	E	D	A		
O	R	O	R	U	E	Z	R	E	L	C	I	A		
L	I	K	M	E	N	N	W	N	E	T	E	B		
E	N	G	E	B	E	D	I	J	D	N	E	N	K	
G	G	E	H	N	E	R	E	F	F	O	S	N		
L	O	O	H	C	S	D	E	L	E	N	T	A		
S	P	E	E	L	G	O	E	D	E	E	R	D		

dankdag  
leven  
school  
geven  
uitdelen  
collecte  
arm

dankbaar  
geld  
vrienden  
krijgen  
bijbel  
gebed  
graan

eten  
vrijheid  
kerkdienst  
Here  
oogst  
viering

drinken  
dankbaarheid  
offeren  
werken  
gewas  
delen

woensdag  
speelgoed  
zingen  
geloof  
gezondheid  
euro

bron: [www.ebonderwijs.nl](http://www.ebonderwijs.nl)

## OPLOSSING PUZZEL GEMEENTEDAG:

- Genesis 31: 48 - Laban - Jacob - Gal-Ed
  - Genesis 28: 19-22 - Jacob - Betel - een tiende deel afstaan van alles wat u mij geeft
  - Exodus 24: 4 - Mozes - twaalf gedenkstenen - de voet van de berg
  - Jozua 4: 9 - Jozua - Jordaan - priesters die de ark droegen
  - 1 Samuel 7: 12 - Samuel - Mispa en Sen – Filistijnen
  - 2 Samuel 18: 18 - Absalom - Koningsvallei - voor zichzelf een gedenksteen opgericht
  - 1 Koningen 18: 32 - Elia - altaar - een geul graven met een lengte van tweehonderd el
- 

### *Een gedicht met Dankdag in gedachten*

*Wanneer de vijgenboom niet bloeien zou...  
de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven...  
de schapen uit de stallen zijn verdreven...  
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw.*

*Al zal ik altijd eenzaam moeten zijn  
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen...  
al zou ik 's avonds bang zijn voor de morgen...  
dan zou Gods Naam nóg op mijn lippen zijn;*

*dan zal ik nochtans juichen in de Heer.  
Ik zal... ach God, wat zeg ik grote dingen;  
U weet hoe dikwijls ik niet wilde zingen...  
de bomen bloeiden... maar ik zong niet meer...*

*Toch is Uw goedheid als de morgendauw;  
toch blijft Gij met Uw zorgen mij omringen...  
Leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen  
ook als de vijgenboom niet bloeien zou....*

*Nel Benschop*



## DE ESTAFETTEPEN

Mijn naam is Susannah Spurgeon-Thompson. Vorige maand hebben jullie al kennis gemaakt met mijn man Charles Haddon Spurgeon en ik mag de pen overnemen.



**Personalia en levensloop:** Ik ben geboren op 15 januari 1832 en ben dus ruim twee jaar ouder dan mijn man. Ik ben opgegroeid in Londen als enige dochter van een lintenfabrikant.

In eerste instantie vond ik Charles maar een boertje van het platteland met zijn lange ongekamde haar en zijn boerenzakdoek en ik was niet van hem onder de indruk. Maar ik ontmoette hem steeds vaker en er groeide een vriendschap tussen ons. Toen we allebei bij de opening van Chrystal Palace aanwezig waren, liet Charles mij een gedicht lezen waarbij de dichter stelde dat je moet bidden voor je toekomstige partner en Charles fluisterde mij in mijn oor: “*Bid jij voor hem, die uw echtgenoot zal zijn?*” Ik was zo verlegen dat ik op dat moment geen antwoord gaf. Maar ik geloof dat God zelf toen onze harten met de band van liefde heeft samengevlochten.

Na ons huwelijk, 8 januari 1856, hield ik me vooral bezig met onderwijs en pastorale zorg voor de meisjes en vrouwen. Ook wanneer zij gedoopt werden, assisteerde ik. Op zaterdagavond hielp ik mijn man met de voorbereidingen van zijn preek. Op zondagavond las ik hem gedichten en boeken van de oude schrijvers voor, zodat hij tot rust kon komen. „*Als ik in de studeerkamer kwam, vond ik altijd wel een gemakkelijke stoel bij de tafel geschoven vlak naast hem en een grote stapel boeken open bij de plaats die hij wenste dat ik hem zou voorlezen. Op deze aangename wijze werd ik ingeleid tot vele van de puriteinen en andere godgeleerden, die mij anders onbekend zouden zijn gebleven. Met deze oude folianten om hem heen was mijn man als een honingbij te midden van de bloemen.*”

Op 20 september 1856 werden onze jongens, Charles en Thomas, geboren.

Na de geboorte van onze tweeling ben ik gaan kwakkelen met mijn gezondheid. Zeker na 1868 waren er perioden dat ik zoveel pijn had dat ik mijn bed niet uit kon komen en ook lang niet altijd de kerkdiensten kon bezoeken. Net als mijn man kende ik ook perioden met angst en depressies.

Toen onze beide zonen op 21 september 1874 werden gedoopt kon ik daar gelukkig wel bij zijn. Ze zijn ook allebei predikant geworden.

Ook Charles leed aan verschillende kwalen en na 1879 werd hij steeds zwakker. Gelukkig was ik dusdanig opgeknapt dat ik hem kon verplegen en was ik er bij toen hij in 1892 overleed. Ik stuurde mijn zoon Thomas in Australië een telegram: “*Vader in de hemel, moeder berust*”.



Ergens halverwege ons huwelijk schreef ik: *“Het was de eeuwige verkiezing van mijn huwelijksleven dat ik hem nooit zou belemmeren in zijn werk voor de Heer, nooit zal proberen hem tegen te houden om zijn beloftes te vervullen, nooit mijn eigen gezondheid zou gebruiken als reden waarom hij thuis zou moeten blijven bij mij ... Ik dank God nu, dat Hij mij in staat stelt deze vastberadenheid uit te voeren”*.

Na het overlijden van Charles begon ik zelf te schrijven. Ik werkte ook mee aan de biografie over mijn man. Door mijn ziekten wist ik wat lijden was en daarbij heb ik menigmaal Gods troost ervaren. Die ervaringen gebruikte ik mijn boeken om zo mijn lezers te bemoedigen: *“Als u hongerig en dorstend naar liefde en vergeving tot de Heere komt, is het niet mogelijk dat Hij u leeg wegzendt. Zijn verlangen om u te voeden en te troosten is te hevig om niet te voorzien in alles waar u om smeekt”*

Susannah overleed op 22 oktober 1903, bijna twaalf jaar na haar man.

**Hobby's:** Ik was veel aan huis gebonden maar vond wel een manier om toch actief in Gods wijngaard te zijn. Ik had een goede vriendin die me daar bij hielp

In 1873 had Charles een boek geschreven: “Lectures to my Students” Nadat ik het had gelezen wilde ik niets liever dan elke predikant in Engeland dit boek geven.

Ik kocht eerst 100 stuks en verspreidde die onder arme predikanten. Dit was het begin van “The Book Fund” Op den duur groeide het aantal donaties en zo kon ik in een jaar tijd 3.058 theologische boeken en gedrukte preken van mijn man weggeven. In dit boekenfonds stak ik bijna al mijn vrije tijd, energie en veel geld.

In 1902 was dat aantal uitgedeelde boeken uitgegroeid tot 199.315!

### **Welke Bijbeltekst betekent veel voor u?:**

Mijn man kreeg veel commentaar over zich heen, zelfs met ingezonden brieven in de kranten. Ik wilde hem troosten wanneer hij er weer verdrietig over was en liet onderstaande tekst drukken en hing deze in de slaapkamer zodat Charles die elke ochtend zag als bemoediging.

*Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,  
want van hen is het Koninkrijk der hemelen.  
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt,  
en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.  
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen,  
want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.  
(Mattheüs 5: 11)*

**Ik geef de pen door aan:** John Bunyan, schrijver van de Christenreis. Charles gaf mij dit boek aan het begin van onze verkeringsstijd. Hij heeft het zelf wel honderd keer gelezen en gebruikte de personages en beelden in zijn preken.

*Met dank aan [www.charlesspurgeon.nl](http://www.charlesspurgeon.nl), Een tafel in de wildernis (S. Spurgeon) en Meta de Vries-van Schaik*

---

## **SPEEL SAMEN DE BIJBELQUIZ IN WINSUM**

D.V. wordt op woensdag 20 november in Winsum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld.



De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.

'Op veel plaatsen is de NBG-Bijbelquiz een traditie geworden', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. 'Bij de verschijning van de NBV in 2004 werd voor de eerste keer een bijbelquiz op tv gehouden. Een jaar later maakten we zelf een Bijbelquiz voor plaatselijk gebruik. Dat was meteen een succes. Sindsdien maken we elk jaar een nieuwe bijbelquiz.'

### **Ik wens jou ...**

Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Ik wens jou ...' Dat is het thema van de Bijbelzondag van 2019.

Frans: 'Dit onderdeel wijkt af van de andere vier onderdelen van de quiz. Ik heb hierbij negen vragen gemaakt in plaats van zeven. In Galaten 5 worden negen aspecten van 'de vrucht van de Geest' genoemd. Die heb ik als uitgangspunt genomen voor de vragen. Dus: Ik wens jou liefde, ik wens jou vreugde, ik wens jou vrede, enzovoorts.'

Er wordt gespeeld in teams van vijf personen, maar individueel meedoen kan ook. Iedereen is welkom op **20 november** in GKV 'De Poort', Borgweg 36 in Winsum. De avond begint om **19.30 uur** (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis. Voor de koffie/thee vragen we een bijdrage van € 2,50 voor twee keer koffie of thee en één keer koek. Een deel van dat bedrag is bestemd voor het NBG.

Bij de uitgang is er ook een collecte voor het NBG, bestemd voor prentenbijbelboekjes voor kinderen in Moldavië.

U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. Aanmelden kan tot 12 november per e-mail: [c.g.verduijn@live.nl](mailto:c.g.verduijn@live.nl)

## BEZOEK AAN ALBANIË

Van 9 t/m 14 oktober zijn we met onze Stichting weer een aantal dagen in Albanië geweest. Wederom een goede en mooie tijd om met dankbaarheid op terug te kijken.



In het kerkblad van juni hebben we een stukje geschreven over Paulino, waar we in dezelfde maand ook voor gecollecteerd hebben. Paulino is een grote vent van 18 jaar met een geestelijke en verstandelijke beperking en zit in een rolstoel. Zijn leefsituatie is ronduit armoedig te noemen. Wonen, eten en slapen in één ruimte van ongeveer 4 bij 4 meter met vier personen. Het minimale wat nodig is staat in de ruimte, de vloer is bedekt met hier en daar een kleed, verder is het beton. We maken ons enige zorgen voor de komende winter. Gelukkig zijn ze betrokken bij een kerkelijke gemeente die hun begeleiding geeft en op zondag ophaalt voor de kerkdienst. Van de collecte en andere giften kan Paulino o.a. naar therapie voor zijn handen, bewegingen en spraak en leert cijfers en letters.

Hij was erg blij met ons bezoek en wilde graag op de foto met een opgestoken duim als dank voor onze (en uw) bijdrage! Ontroerend hoe Paulino met zijn beperkingen vol overtuiging zegt: “Als Jezus terugkomt, zal alles beter worden”.

U zult begrijpen dat het enorm dankbaar werk is en we vol enthousiasme zijn om deze en andere mensen te helpen. Wilt u meer informatie over onze stichting of een bijdrage doen? Kijk op onze website [www.stichtingwerkgroepalbanie.nl](http://www.stichtingwerkgroepalbanie.nl). Binnenkort komt er een nieuwsbrief uit, deze zullen we achter in de kerk leggen.

Stichting werkgroep Albanië

---

*Hoe verstandig zou het zijn,  
wanneer we met vreugdevolle zekerheid  
elke keer wanneer Hij Zijn plannen voor ons ontvouwt,  
we dit zouden aanvaarden  
als een bewijs van Zijn trouw en liefde.*

*Susannah Spurgeon*

## AGENDA

- 02 nov *Oud papier inleveren* bij het Hervormd Centrum  
van 9.00 uur tot 11.30 uur.
- 04 nov *Vrouwenvereniging 'Bidt en werkt'* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 19.45 uur.
- 05 nov *Bijbelkring* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 20.00 uur.
- 08 nov *Kleibonkies* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 19.00 uur.
- 12 nov *Catechese* in het Hervormd Centrum  
Jongste groep: van 19.00 uur tot 19.45 uur.  
Oudste groep: van 19.45 uur tot 20.30 uur.
- 11 nov *Kerkenraadsvergadering* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 19.30 uur.
- 14 nov *Gemeenteavond* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 19.30 uur (met koffie).
- 16 nov *Oud papier inleveren* bij het Hervormd Centrum  
van 9.00 uur tot 11.30 uur.
- 18 nov *Mannenvereniging 'Immanuël'* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 19.30 uur (met koffie).
- 20 nov *Koffieochtend* in 'de Hoeksteen' in Ten Post  
aanvang: 10:00 uur.  
*Bijbelquiz* in Winsum  
zie pagina 18.
- 21 nov *Open Kring* in de studeerkamer bij de nieuwe pastorie,  
(ingang links van de garage)  
aanvang: 20.00 uur.
- 26 nov *Catechese* in het Hervormd Centrum  
Jongste groep: van 19.00 uur tot 19.45 uur.  
Oudste groep: van 19.45 uur tot 20.30 uur.
- 29 nov *Kleibonkies* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 19.00 uur.
- 30 nov *Adventsvesper* in de GKV, Eestumerweg in Ten Post  
aanvang: 19.00 uur.
- 03 dec *Bijbelkring* in het Hervormd Centrum  
aanvang: 20.00 uur.